



Minister van werkgeNegenheid



KAAT BAERTSOEN
Zaakvoerder Zap
International Trade

Te midden onze kleine stadstuin plaatsten we een reclamebord. Er staat te lezen: "TRY. There are no mistakes. Only lessons". Elke ochtend, wanneer onze dochters zich nog half slaperig aan een glimp door het raam wagen, krijgen ze die boodschap fijntjes gepresenteerd. Een stille brainwash, in de hoop dat ze nooit zwichten voor de lokroep van de zekerheid. Hoeveel leeftijdsgenoten ontmoet ik die, moedeloos en vastgeroest in hun job, dromen van een ander leven, maar niets veranderen? Ik snap het niet. Zovelen laten zich uit vrije wil opsluiten in een verstikkend harnas van pseudo-zekerheid. Ook al betekent dat elke dag met tegenzin naar het werk vertrekken, en aftellen naar het pensioen.

Wat is dan de oplossing? Mensen nog meer motiveren om zelfstandige te worden, zoals Murielle Scherre hier vorige maand suggereerde? Zeker. Onze economie heeft vers ondernemersbloed nodig. Maar zou het niet verfrissend zijn, mochten werkgevers, werknemers, vakbonden en overheden naast het complexe credo van werkgelegenheid, luidop de kaart durven trekken van de 'werkgenegenheid'?

Iedereen heeft er baat bij dat mensen graag werken. En nee, heren van de vakbond, dat bereik je echt niet met meer vakantiedagen of minder lang werken. Voldoening en waardering zijn de sleutelwoorden voor die hogere werkgenegenheid. Daar is vertrouwen voor nodig. Wederzijds respect. Minder regels en procedures. Ik hoor sommigen reeds denken: "die Ostyn is aan het dromen..." Misschien. Maar weet dat het werkwoord 'dromen' precies dezelfde letters bevat als 'ondernemen'. Laat mij dus maar dromen.

"Iedereen heeft er baat bij dat mensen graag werken. Voldoening en waardering zijn hier de sleutelwoorden."

Wie weet zetelt in de volgende regering een minister werkgenegenheid? Het zou een hoopgevend signaal zijn.

Ach. De echte verandering zal vooral thuis en op de schoolbanken moeten gebeuren. Voor mijn dochters en leeftijdsgenoten hoop ik dan ook dat binnenkort in elk huis en in elk leslokaal, in koeien van letters te lezen staat: "TRY. There are no mistakes. Only lessons."



KURT OSTYN
Zaakvoerder Ostyn
MarketingadvISEURS



JAN BOULOGNE
Directeur UNIZO
Ondernemers-
vereniging



ONDERNEMEN ZIT IN JE VEL

VR 21 NOV EMB ER '14



DAG VAN DE ONDERNEMER

Een initiatief van UNIZO

Vrijdag 21 november wordt de Dag van de Ondernemer. Een dag om onze ondernemers te bedanken. Een dag om toekomstige ondernemers te inspireren. UNIZO met volle goesting voor ondernemerschap.

www.dagvandeondernemer.com

#dagvdondernemer

HET LAATSTE NIEUWS

kanaal 7

VEDETERKT ONDERNEMERS